

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”

(Johannes 13: 34 – 35)



Beleidsplan 2025 – 2029

Protestantse Gemeente te Wyckel

Visie

“Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers” (Psalm 127:1)

In het Nieuwe Testament lezen we over de kerk als ‘bruid’ en ‘lichaam’ van Christus. Wanneer we zó over de kerk spreken, proeven we de vreugde die daarvan uitgaat. Beelden die uitdrukken dat de kerk een gave is van God zelf en niet een moeizaam product van mensen. De kerk wordt gevormd door mensen maar het geheim ervan is de Heer zelf. Vandaar die vreugde.

Kijkend naar de huidige samenleving rijst ons de vraag hoe wij als gemeente vol vreugde trouw kunnen blijven aan Gods Woord, nu die samenleving God naar de randen ervan heeft verbannen.

Er gebeurt veel in de wereld waar men zich zorgen over maakt. Ook in de kerk kennen wij zorgen. Dit is van alle dag, immers ook in de jonge kerk ging er van alles mis. Wat hen toen en ons nu bijeen houdt is Jezus Christus. Via de kerk, Zijn gemeente, wil Hij de wereld bereiken en redden.

Gods Woord is het levend makend Woord en is daarmee de bron van ons bestaan. Dit betekent dat wij de Bijbel als gezaghebbend Woord aanvaarden. *“Wij hebben een profetisch woord dat vast en zeker is en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in het duister” (2 Petrus 1: 19a)*. Vanuit dit besef mogen we gemeente zijn met hart voor de Heer, hart voor elkaar en hart voor Zijn werk in de wereld.

De liefde voor en trouw aan het Woord helpt ons, door de werking van de Heilige Geest, te komen tot een levend geloof, tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Dit leidt tot een vitale en levende gemeente, die op haar beurt licht mag zijn in deze donkere wereld. *“Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven” (Mattheüs 5: 14)*.

Missie

Voor die opdracht worden we als gemeente van Wyckel geroepen. In de overtuiging dat we volledig afhankelijk zijn van Hem aan wie de gemeente en de kerk toebehoren. In het beleidsplan proberen wij hieraan handen en voeten te geven, om zo uitvoering te kunnen geven aan onze opdracht: *“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot de voltooiing van deze wereld” (Matteüs 28: 19 – 20)*.

Beleid

Het beleid richt zich op de drievoudige hartrelatie; hart voor de Heer, hart voor elkaar en hart voor Zijn werk in de wereld.

Bovendien mogen we daar waar mogelijk op hartelijke en constructieve wijze samenwerken met onze zustergemeenten in Hemelum en Sloten. Deze samenwerking voorziet o.a. in het delen van één predikant voor de drie gemeenten, gezamenlijke vergaderingen van de moderamina en de gedeelde verantwoordelijkheid van de preekvoorziening. Ook voor het ontwikkelen en uitvoeren van het winterwerk-programma en de bijzondere diensten wordt in de drie gemeenten daar waar mogelijk intensief samengewerkt.

Hart voor de HEER

Het verband waarin al onze activiteiten staan is de gemeenschap met Christus en daarvan is de zondagse eredienst het centrum. In de eredienst komt God naar ons toe, omdat Hij in verbondenheid met ons wil leven. Bij Hem komen wij thuis, immers wij zijn van Christus. In de Heilige Doop wordt dit uitgedrukt.

Tot eer van God (aan)bidden, zingen en luisteren wij samen en vieren we gezamenlijk het Heilig Avondmaal. Er wordt een Bijbelse boodschap verkondigd, daarmee bedoelen wij: *“En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos” (1 Korintiërs 15: 14)*. Dit leidt tot versterking van ons geloof en tot opbouw van de gemeente.

Hart voor elkaar

“Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad” (1 Johannes 4:19)

De relatie van God met ons scheidt verbondenheid tussen mensen onderling. Door onze omgang met God krijgen we meer oog, meer aandacht voor elkaar. Deze verbondenheid verdiept tegelijkertijd ook onze relatie met God. Onderstaande activiteiten vloeien hieruit voort.

Verdieping van onze relatie met God

- Het gebed: het persoonlijk gebed, het consistorie gebed, het gebed bij de opening van vergaderingen en bijeenkomsten, de voorbeden in de ‘dienst der gebeden’ tijdens de eredienst en het gebed in de gebedsgroep.
- De kringen: de Bijbelkringen en gesprekskringen.
- Stiltewandelingen in de natuur en vanuit Gods Woord.

- De gespreksgroepen: jongeren-gespreksgroep en het geloofsgesprek binnen de kerkenraad.
- Kinder- en jeugdwerk: de kindernevendienst, de kids-club, de club en Provider/catechese.

Vergroten van aandacht voor elkaar

- Koffiedrinken na afloop van de kerkdienst op de laatste zondag van de maand.
- Bezoek aan huis: het huisbezoek, het bezoekwerk door bezoekdames- en heren en het groot huisbezoek.
- Pastoraat en crisispastoraat.
- Cd's van de kerkdiensten rondbrengen.
- Bezorgen van bloemen en kaarten ter gelegenheid van jubilea, verjaardagen en ter bemoediging, en fruitmanden bij ziekenhuisopnamen.
- Verzorgen van broodmaaltijden voor 65 + inwoners van Wyckel en Sloten.
- Verzorgen van het Heilig Avondmaal aan huis.
- Jaarlijks uitreiken van Bijbels dagboekje en 'Israël Actueel' aan alle gemeenteleden en kerstattentie aan vrijwilligers en ouderen.

Hart voor de wereld (missionair)

“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede werken zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel” (Mattheüs 5: 16)

Wij mogen ook de gemeenschappen buiten onze kerk laten delen in de rijkdom die we als gemeente van Christus mogen ervaren. Hierin neemt Israël een bijzondere plaats in gezien de onverbreekelijke band tussen kerk en Israël. Onderstaande activiteiten vloeien hieruit voort.

- Het bekend maken van de zondagse erediensten op de website, regionale krant, dorpskrant Wikelflecht en campings.
- Maandelijks een schriftelijke bijdrage aan de Wikelflecht.
- Organiseren en bekend maken van bijzondere diensten (startdienst, uitzwaaidienst e.d.), laagdrempelige (tent)diensten, bijeenkomsten en man/vrouwavonden.
- Huis aan huis verspreiden van het winterwerkprogramma.
- Herdenken van dorpsgenoten tijdens de Eeuwigheidszondag, in bijzijn van hun nabestaanden.
- Indien gewenst het bezoeken van dorpsgenoten door predikant/pastoraal werker/ouderling bij ziekte, overlijden of andere ernstige gebeurtenissen.
- Kaarten bij geboorte en bij overlijden van dorpsgenoten.
- Het steunen van diverse goede doelen in binnen-en buitenland en van uiteenlopende aard o.a. Kerk in Actie.

Reikwijdte van dit beleidsplan

Dit beleidsplan heeft tot doel om inzicht te geven waar onze gemeente voor staat en laat zien dat onze identiteit ligt in Christus.

In de bijlagen 1, 2 en 3 horende bij het beleidsplan staan de begroting van de kerkrentmeesters (2025) en het collecterooster van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen voor 2025 weergegeven, zoals bepaalt in Ordinantie 11-5-1 en Ordinantie 11-7-1 van de Kerkorde.

Dit beleidsplan voorziet niet in een verdere uitwerking van taakverdeling, werkwijze en uitvoering van de genoemde activiteiten. Deze worden omschreven in de jaarplannen van de colleges, te weten diakenen, kerkrentmeesters en (jeugd)ouderlingen. In de plaatselijke regeling wordt bovendien de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de kerkenraad beschreven.

“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen om lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen” (Hebreeën 10: 24-25)

Vaststelling

Dit beleidsplan is vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering op woensdag 23 april 2025.

Preses,

Scriba,

Mevr. L.J. Maathuis

Mevr. F. Swart – Breimer